

## China 27 oktober 2013

Geschreven door Hans de Winter

zondag 27 oktober 2013 16:19 - Laatst aangepast zondag 27 oktober 2013 17:33

---

Gisteravond laat naar bed en vanmorgen redelijk vroeg wakker. En dan heb je dit uitzicht



Leuk appartement aan zee midden in het centrum van Qingdao. Ik heb wel eens minder getroffen.

Na het wakker worden met Piet wat zaken doorgenomen over het leven in China. Het blijft toch een moeilijke keuze.

Na het ontbijt, wat ik vriendelijk oversla, gaan we de stad overdag even verkennen. Het is echt

## China 27 oktober 2013

Geschreven door Hans de Winter

zondag 27 oktober 2013 16:19 - Laatst aangepast zondag 27 oktober 2013 17:33

---

een mooie stad. Qingdao was tijdens de Olympische spelen de stad voor het zeilen. Er staat in ieder geval altijd wind, maar met 23 graden is het hier nog goed toefen.

Na een uurtje wandelen over de boulevard en een snuffje te hebben geproefd van het Chinese leven, werd het tijd

Voor een bak koffie. Op naar Starbucks. Heerlijk.



Hier heb je het 4 meiplein overdag en daarnaast is de rode gloed ook van het 4 meiplein by night.

Na de koffie de winkels ingedoken. Nou ze hebben hier dus van alles. Maar dan ook echt alles. Voor de allerrijksten, de gewone man en de armen. Van Hermes en Cartier, Nike en Adidas naar marktkramen met kleding voor 3/4 euro. Wat een verschil.

Winkels bekeken wilde Piet me toch die massage niet onthouden. Bleef het gister bij een voetmassage (waarschijnlijk omdat Piet zijn eten niet binnen kon houden), was het vandaag een complete relax massage. Nou daar knapt een mens van op. Na de massage even eten bij de Mac. Niet best, maar wel even lekker. Voordat ik weer terug naar Weifang ga.



Dan op de trein naar Weifang. Kaartje had ik al en nu zelf het perron zoeken en in de trein

## China 27 oktober 2013

Geschreven door Hans de Winter

zondag 27 oktober 2013 16:19 - Laatst aangepast zondag 27 oktober 2013 17:33

---

duiken. Dat ging eigenlijk best makkelijk. In Weifang (uurtje rijden, deze rijdt dan ook 193 km/uur) moest ik wel even zelf een taxi nemen. Ook dat was een beleving, want ja, Hoe ga ik uitleggen waar ik heen moet. Maar ik trof een chauffeur, waarschijnlijk een oud-voetballer die precies wist wat ik bedoelde. En zo kwam ik weer veilig aan op de campus. Morgen ga ik daar nog een training geven na een analyse van de wedstrijd van gister. Het zal mij benieuwen.

Tot morgen.

Oh ja, bij gisteren heb ik nog wat foto's geplaatst.