

Zo, vandaag de laatste praktijkdag. We beginnen met de uitleg over de wedstrijd die ik gezien heb.

Ik begon maar weer met het stellen van vragen. Dat blijven ze maar raar vinden. Het mooiste was wel dat de enige vrouw in dit gezelschap, durfde te antwoorden en daar zelfs het bord bij gebruikte. Maar goed, aangegeven wat er goed en fout ging en vooral wat we er daarna van verwachten. Chinezen zijn gek van ontelden, halen dus alles uit elkaar en gaan er daarna mee aan de slag. Eerlijk is eerlijk, in voetbal is dat dus onmogelijk. Eigenlijk in alle sporten waarbij in een team speelt en de tegenstander kunt aanraken is dat onmogelijk. Nu even kijken in hoeveel teamsporten ze uitblinken.



In de middag heb ik een training gegeven. Als je dan de ogen van de spelers bekijkt, die een stuk vrolijker kijken, omdat ze een training krijgen waar ze het nut van inzien, vind ik dat geweldig. Alhoewel, zo interpreteer ik dat. Volgens de Chinese coach is normaal niet zo. Het is een kwestie van mentaliteit. In ieder geval heb ik het wel voor elkaar de de 'scetische' coach eindelijk contact met me zoekt. Sterker nog, hij vraagt om mijn mening.

S'avond ga ik met het hoofd opleiding eten in Weifang. tot mijn verbazing een soort van wokken/all you can eat. Het smaakt verrukkelijk. Daarna naar het trainstation (huo che zhan, ik bestel de taxi want die HO zit hier al 3 jaar maar spreekt geen woord chinees) om Piet op te halen.



~~Daar is een grote fontein in het midden van de stad. Het is een groot plein met een fontein in het midden. Het is een groot plein met een fontein in het midden.~~



~~Na het avondeten is er een taxi naar de stad. Het is een groot plein met een fontein in het midden. Het is een groot plein met een fontein in het midden.~~

## China 28 oktober 2013

Geschreven door Hans de Winter

dinsdag 29 oktober 2013 09:11 - Laatst aangepast zondag 03 november 2013 00:22

---

